

Jaarverslag 2013





Bij het schrijven van dit voorwoord gaan mijn gedachten terug naar die mooie zomerse dag in juni 2013. Die dag was niet alleen mooi omdat het zomers weer was, of omdat we ons in Burgers'Zoo bevonden, maar vooral heel mooi omdat we op die dag ons 25-jarig jubileum vierden.



We zijn ontzettend trots op wat we doen en op wat we sinds 1988 gedaan hebben en uiteraard zijn we heel blij met de mensen die dit allemaal mogelijk maakten en maken.

Wat is er dan mooier dan een jubileumviering onder een stralende zon met veel gasten uit het heden en verleden: ouders, kinderen, sponsors, de oprichters van het eerste uur, (oud)bestuursleden, Stichting Thuredriht uit Zeeland, de VOKK, Comité van Aanbeveling, ambassadeurs, artsen en maatschappelijk werkers.



Het is dan heel speciaal als je de burgemeester van Arnhem, Paulien Krikke, op je feest mag ontvangen en minstens zo speciaal als zich, na een welkom op het terras met uitzicht op de giraffen, een bijeenkomst ontvouwt onder leiding van tv-persoonlijkheid Harm Edens. Hij voerde op het podium mooie gesprekken met de verschillende betrokken groepen: de gezinnen, de verwijzers, de oncologen, de sponsors.



Een aparte vermelding verdient de uitreiking van de Gaandeweg Penning aan Alex en Bertine van Hooff, voor de jarenlange betrokkenheid van de familie van Hooff bij Stichting Gaandeweg en hun bijzondere gastheerschap bij het jubileum.

Wat me nog lang zal bijblijven is een uitspraak van de vrouw van een van de medisch maatschappelijk werkers: "Nu begrijp ik na al die jaren eindelijk wat hij doet ...".



Om het gevaar te vermijden dat er mensen vergeten worden, benoem ik de diverse sponsors niet, een uitzondering maak ik echter graag voor Peter Stapper. Na 20 jaar heeft hij zijn Stichting Ilona Apeldoorn opgeheven en het batig saldo aan Stichting Gaandeweg geschonken. *Zie verderop in dit jaarverslag.*

Tot slot wil ik namens het bestuur zeggen dat Stichting Gaandeweg haar best zal doen om zo min mogelijk af te wijken van haar doelstelling en sterk te blijven in wat ze van huis uit goed doet: een hartelijk contact met de gezinnen, de parken, de ziekenhuizen en de sponsors. Dit alles met de doelstelling dat kinderen met kanker even een weekje weg kunnen met het gezin, weg van alle ellende die kinderkanker met zich meebrengt.

Albert de Vries
voorzitter Stichting Gaandeweg



Aanvragen vanuit de ziekenhuizen in 2013

Stichting Gaandeweg stelt zich ten doel korte vakanties voor gezinnen met een jonge kankerpatiënt te bekostigen en te organiseren. Deze doelstelling wordt gerealiseerd in samenwerking met de arts en maatschappelijk werk van het ziekenhuis.

Academische ziekenhuizen	Aangevraagd	Geboekt	Geannuleerd	Gerealiseerd
Academisch Ziekenhuis UMC/WKZ	23	21	2	19
VU Academisch Ziekenhuis	9	6	0	6
AMC/Emma Kinderziekenhuis	31	23	0	23
UMC Maastricht	5	5	0	5
Leids UMC	21	15	0	15
UMC Sint Radboud	44	42	2	40
Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis	28	23	1	22
UMC Groningen	34	32	3	29
Totaal academische ziekenhuizen	195	167	8	159
Streekziekenhuizen	Aangevraagd	Geboekt	Geannuleerd	Gerealiseerd
Amphia Ziekenhuis Breda	2	2	0	2
Catharina Ziekenhuis Eindhoven	2	2	0	2
Elkerliekziekenhuis Helmond	1	1	0	1
JBZ Den Bosch	2	2	0	2
St. Antonius Nieuwegein	1	1	0	1
Isala Kliniek Zwolle	1	1	0	1
Totaal streekziekenhuizen	9	9	0	9
Algemeen totaal	204	176	9	168

Toelichting op de cijfers:

- Een aangevraagde vakantie wordt niet altijd geboekt. Soms ziet het gezin van de vakantie af omdat het zieke kind op dat moment niet weg kan. De aanvraag wordt vervolgens verschoven naar een later tijdstip.
- Dit geldt ook voor reeds geboekte vakanties, hetgeen het aantal annuleringen verklaart.

Vakanties in 2013

Stichting Gaandeweg heeft in dit jaar een vakantie gerealiseerd voor 168 gezinnen, verdeeld over de onderstaande parken.

Park	Geboekt	Geannuleerd	Gerealiseerd
Center Parcs	32	3	29
Recreatie Centra Nederland	48	1	47
Landal Stroombroek	37	1	36
Renesse	40	3	37
Renesse Beachpark	15	0	15
Landgoed Avegoor	4	0	4
Totaal	176	8	168

Niet alle aanvragen worden omgezet in een boeking, niet alle boekingen worden omgezet in een vakantie.

In 2013 is voor 176 gezinnen een vakantie geboekt, hiervan hebben 8 gezinnen door omstandigheden geannuleerd.

Overzicht vakanties 2009-2013

Park	2013	2012	2011	2010	2009
Center Parcs	32	81	60	77	67
Recreatie Centra Nederland	48	32	40	48	61
Landal Stroombroek	37	43	43	40	35
Renesse + Renesse Beachpark	55	59	51	55	54
Landgoed Avegoor	4	4	–	–	–
Totaal geboekt	176	219	194	220	217
Totaal geannuleerd	8	13	10	10	12
Gerealiseerde vakanties	168	206	184	210	205

De drie vakantiehuizen in Renesse



De drie vakantiehuizen in Renesse bieden al vele jaren een ontspannen en warm verblijf in Zeeland aan vele gezinnen van de doelgroep van Stichting Gaandeweg. Een weekje weg met het hele gezin om even op adem te kunnen komen en wat afstand te nemen van het dagelijks gebeuren rond de zorg voor hun zieke kind.

Zowel de drie vakantiewoningen als de omgeving bieden daarvoor vele mogelijkheden. Strand en duinen zijn heel dichtbij. Er kan gebruik worden gemaakt van een strandrolstoel, een bolderkar en er zijn fietsen aanwezig. De woningen zelf zijn plezierig gelegen, ruim en volledig ingericht en tevens goed toegankelijk voor rolstoelgebruik. De woningen 'Thuredriht' en 'Crayestein' zijn 6-persoons, 'Mi Mekoare' is een bungalow voor 4 personen.

In het verslagjaar bedroeg het aantal boekingen 55; helaas zijn er ook dit jaar enkele alsnog geannuleerd, veelal betreft dit medische redenen. Stichting Vakantiehuis Thuredriht – een bijzonder samenwerkingsproject – draagt onder meer zorg voor beheer en exploitatie van de drie vakantiebungalows. Stichting Gaandeweg hecht veel waarde aan haar deelname aan dit project en is een van de participanten in genoemde stichting, samen met Lionsclub Thuredriht te Dordrecht en Stichting CJV-Kamp Zierikzee. In het bestuur is elk van de participanten vertegenwoordigd met twee personen; namens Gaandeweg zijn dit mevrouw C.J.M. van den Ende-Zwinkels en mevrouw mr. G.H.M. Seijffardt-Schoot.

De vakantiehuizen zijn vrijwel het gehele jaar in gebruik. In de perioden dat Gaandeweg er geen gebruik van maakt zijn deze beschikbaar voor MS-patiënten met hun partner of gezin. Opvang en begeleiding van de gezinnen geschiedt door vrijwilligers vanuit de CJV. Een van de vrijwilligers is beheerder Kees Verwijs. In het voorjaar 2013 heeft hij de bekende wandeltocht naar Santiago de Compostella ondernomen en heeft daarmee via sponsoring geld ingezameld voor Stichting Vakantiehuis Thuredriht. Met veel succes!

Een dergelijke actie, alsmede acties en giften van anderen – zowel particulieren als organisaties – dragen bij aan de instandhouding en in goede staat houden van deze vakantiehuizen. Stichting Gaandeweg gaat er van uit dat zij de gezinnen van haar doelgroep nog vele jaren van deze plezierige en fraaie vakantiewoningen gebruik kan laten maken. Mede door deze en andere acties heeft ook de doelstelling van Stichting Gaandeweg ruimere bekendheid gekregen.



Gerry Seijffardt

De donateurs die Stichting Gaandeweg op weg hebben geholpen, zijn van diverse pluimage. Meestal gaat hun donatie gepaard met een mooie actie. Op deze pagina's delen wij enkele hartverwarmende initiatieven met u. Onze oprechte dank voor steun aan ons werk.

- Op de RCN-parken op 9 verschillende plaatsen in Nederland is wederom gecollecteerd voor Stichting Gaandeweg. Dit jaar is zelfs ook op enkele Franse RCN-parken gecollecteerd, samen levert dit een prachtig bedrag op;
- De heer Paul Elbers verzamelt niet alleen oud papier en doneert de opbrengst al vele jaren aan Stichting Gaandeweg. Bij ons lustrum in juni mochten wij een extra donatie van hem in ontvangst nemen;
- De trouwe donateur Gertjan Kramp van Firmeza Beheer BV uit Winterswijk schenkt ook dit jaar een aanzienlijk bedrag;
- Als Petra Ploeg 50 jaar wordt, is dat voor haar echtgenoot aanleiding een grootse surprise-party te organiseren. De vele gasten doneren samen een fantastisch bedrag, dat geheel ten goede komt aan het werk van Stichting Gaandeweg;
- Mevrouw van Gestel-Schoenmakers doneert jaarlijks voor de zieke kinderen van Gaandeweg, dit jaar voor de 16^e keer;
- De vriend van L. Gorter laat zijn baard staan en 'verdient' daarmee voor Gaandeweg;
- Na hun vakantie in Renesse doneert de familie Huisman als dank;
- Vanuit Utrecht komt een gift met de mooie omschrijving: "kleine donatie voor jullie geweldige werk";
- Mevrouw Klaassen doet ook een duit in het zakje;
- Net als voorgaande jaren ontvangen wij maandelijks een gift van mevrouw Snijder-van Bergen;
- De jaarlijkse verkoop van zelfgemaakte 3D-kaarten door mevrouw Ligteringen levert ook dit jaar een mooi bedrag op;
- De in New York opgenomen opera Turandot van Puccini wordt vertoond in bioscooptheater Rembrandt in Arnhem. Bijna 500 personen genieten van de opera, zij brengen een fantastisch bedrag bijeen, dat door de voorzitter van Rotary Arnhem-IJssel aan Stichting Gaandeweg wordt overhandigd;
- SMB Willems sponsort de lopers van de Nijmeegse Vierdaagse;
- Na opheffing van Stichting Ilona Apeldoorn doneert de heer Stapper het batig saldo aan Stichting Gaandeweg, Tijdens het lustrum mogen wij dit groots gebaar ontvangen;
- Mevrouw Luft-Wilbers verkoopt zelfgemaakte spulletjes in een kraam ten bate van Stichting Gaandeweg;
- Stichting Poorters van Arnhem laat zich niet onbetuigd bij het lustrum op 7 juni;
- Na het overlijden van Lieke besloten haar ouders de opgerichte stichting Lieve Lieke in Barneveld op te heffen en de kanker gerelateerde doelen te steunen die ook Lieke tot steun zijn geweest en doneren Stichting Gaandeweg een mooi bedrag;
- Stichting Sint Maarten Charitas behoort tot de vaste gulle donateurs, dus ook dit jaar;
- Stichting Trivium Meulenbelt stort de collecteopbrengsten;
- De heer Van Dis, lid van het Comité van Aanbeveling, ondersteunt het werk van Stichting Gaandeweg met een jaarlijkse gift;
- Stichting Uit- en Inwendige Zending vergeet Stichting Gaandeweg ook dit jaar niet;
- De heer en mevrouw De Jong-Theijssen behoren inmiddels tot de trouwe Gaandeweg-donateurs;
- De Airborne Music Night, georganiseerd door de Lionsclub Renkum/Ostrabeke, levert wederom een mooi bedrag op;
- De heer Schoutens doneert ook dit jaar weer;
- De familie Spigt doet n.a.v. hun vakantie in 2012 een kerstgift, die we in 2013 ontvangen;
- Als Gaandeweg-voorzitter afscheid neemt bij zijn werkgever, doneren collega's een bedrag aan de stichting
- Kiwanisclub Rheden "De Veluwezoom" heeft als motto: Serving the children of the world. Dat doet zij o.a. door 4 weekenden een 'Gaandeweggezin' te ontvangen in Hotel of Modern Art op Landgoed Avegoor in Ellecom.

Reacties van gezinnen van een weekje weg met Gaandeweg



In februari 2013 zijn we met onze twee zoons Daniël (toen 8 jaar) en Ruben (toen 5 jaar) een weekje weggeweest via Stichting Gaandeweg naar park Landal Stroombroek in Braamt. Wij wisten toen al dat Daniël het einde van dat jaar waarschijnlijk niet zou halen. Op 18 november 2013 is onze kanjer overleden.

Hierbij willen wij jullie hartelijk bedanken voor de hele leuke vakanties. Wij hadden pech twee dochters met leukemie te krijgen, waarbij ze ook nog een jaar gezamenlijk leukemie hadden. Dit bracht ons als gezin heel veel stress en ellende, vooral tijdens bepaalde chemokuren. Ook hierdoor was er niet altijd genoeg tijd voor onze twee andere kinderen. Wij hebben een eigen timmerbedrijf en door deze ziekte is mijn man een half jaar uit de running geweest en heeft hierdoor inkomsten gemist. Maar door jullie Stichting is het ons gelukt toch op vakantie te gaan! Het heeft ons mede hierdoor op de been gehouden. Dat dit soort Stichtingen bestaan is goud waard! Hiervoor heel veel dank. Wij zijn inmiddels klaar met de behandelingen. Het ziet er gelukkig allemaal goed uit, we gaan er voor. Ik hoop dat jullie nog veel gezinnen kunnen helpen, heel veel succes verder!

Via de maatschappelijk werker in het ziekenhuis mochten wij bij Stichting Gaandeweg een weekje vakantie aanvragen. Toen we de aanvraag op de bus hadden gedaan kregen we al

snel een telefoontje. We mochten naar de bungalow Beachpark in Renesse. Achter het huis was een speeltuin dus de kids konden zich meteen uitleven. Wat een geweldig huis en wat hebben we genoten. Soms waren er stiltes, dan zaten we alleen naar de kids te kijken en te genieten. Of we zaten te kletsen en dan ineens weer die tranen. Wat is het toch allemaal ingewikkeld, pffff.

Wat een superverrassing vonden wij vandaag bij de post. We gaan een weekje weg! En al over 15 dagen! Wat bijzonder! En dan ook nog naar appartement met nummer 6. Dat was het lievelingsgetal van onze overleden dochter Roos. Zij zal er zeker bij zijn deze week. Wij willen jullie ontzettend bedanken en wij gaan er zeker een prachtige week van maken.



Wij hebben genoten de afgelopen afgelopen dagen in Ellecom. Het weekend werd nog specialer omdat we afgelopen vrijdag voor vertrek in het ziekenhuis kregen te horen dat Boyan tot eind februari 2014 om de dag chemo moet krijgen i.p.v. 3x per week.

Wat een geweldig hotel is Landgoed Avegoor, wat een warm welkom en een geweldige kamer. Het eten bij de Paerdestal was een feestje en wat hebben we met z'n drieën hiervan genoten. Boyan heeft er ook weer een boost van gekregen. Boyan heeft nog een lange weg te gaan, tot maart 2016 kuren. Hij heeft het zogenaamde Ikaros gen waardoor hij drie jaar met chemo moet worden behandeld. In maart 2014 start de onderhoudsfase, dan nog maar 1x per week naar het ziekenhuis, raar maar ook hier kijken we naar uit. Je telt samen de chemokuren af.

In onze herfstvakantie waren we in de Huttenheugte in Drente. Wij willen u graag heel hartelijk bedanken dat u ons dit aangeboden heeft. Het doet ons echt goed om te bedenken dat er mensen zijn die ons op deze manier willen steunen! Deze vakantie was zonder onze lieve Marieke. Het verdriet en het gemis zijn er altijd, ook in deze vakantie. Dat was moeilijk. De vakantie herinnerde ons ook sterk aan onze vakantie in Venlo, in de zomer van 2012. Dat was de laatste vakantie waar Marieke ook bij was en dat is een mooie herinnering, maar ook pijnlijk omdat het nu anders is. Toch waren het ook goede dagen. De wandelingen door het bos en over de hei, het met elkaar er een paar dagen uit zijn, dat deed ons goed!



Wij hebben de dagen voor Kerst doorgebracht in het fijne huisje van Landal Stroombroek in Braamt. De Achterhoek is mooi ... Aalten, 's Heerenberg, het Berghse bos. Het waren voor ons gezin een paar ontspannende dagen op het juiste moment. Hartelijk dank aan de mensen van Stichting Gaandeweg.



Wij willen jullie ontzettend bedanken voor de fijne vakantie die wij in Zeeland bij Port Zelande hebben gehad. Onze dank is groot en het heeft Eline goed gedaan en als je kind het naar de zin heeft, dan gaat het met de rest van de familie ook goed. We hebben genoten en waarden het enorm.

Na een heel heftig half jaar waarin onze zoon Ramon van 6 jaar oud lymfeklierkanker had en 10 hele zware chemokuren moest ondergaan, zijn we eind juni 2013 een maand na de laatste behandeling (Ramon was toen gelukkig 'schoon') een week in een bungalow van stichting Gaandeweg in Renesse geweest. We hebben een geweldige week gehad. We genoten van de zee, vliegeren en schelpjes zoeken op het strand en het fietsen door de duinen. Even weg ... op een plek waar niemand ons kende, geen vragen, geen telefoon, geen dokters, geen ziek zijn ... even rust, even lekker met z'n viertjes. De bungalow was erg mooi, ruim en goed verzorgd. Het ontbrak ons aan niets. Al met al een prachtig mooie week die we niet snel vergeten. We willen uw Stichting heel erg bedanken voor deze onvergetelijke week.

Toen Kiki 5 jaar oud was, had ze regelmatig hoofdpijn en moest ze overgeven. In het ziekenhuis werd een scan gemaakt. De uitslag werd gebracht door drie artsen, dan weet je al hoe laat het is. Een hersentumor. De grond zakt onder je voeten weg. Kiki moest met spoed een operatie ondergaan in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Daar werd ons gewezen op het werk van Stichting Gaandeweg. Toen wij er aan toe waren mochten wij in de zomer een weekje naar Renesse. Het is prettig dat iemand een vakantie voor je boekt want zelf heb je andere dingen aan je hoofd.

Kees Verwijs loopt naar Santiago



“Ik was vroeger bakker. Had een grote bakkerij met 15 man personeel. Was hard werken, maar dat heb ik altijd met veel plezier gedaan. Op een gegeven moment kreeg ik een uitstekend bod en toen heb ik de zaak verkocht. Maar ik was pas 50 en moest er niet aan denken om achter de geraniums te gaan zitten.

Toen ben ik nachtportier geworden bij hotel De Zeeuwse Stroom in Renesse. Ik werk van 2.00 uur tot een uur of 10.00. Dan slaap je wat en heb je nog steeds tijd over. Dat heb ik ingevuld met vrijwilligerswerk. En in dat kader ben ik in contact gekomen met de Stichting Gaandeweg. Voor hen

beheer ik de drie vakantiehuizen van de Stichting Thuredriht. Ik ontvang de families en maak hen wegwijs.

Het is natuurlijk een hele onderneming voor de gezinnen. Aan de ene kant is het heerlijk om er met elkaar een week uit te zijn, anderzijds worden ze uit hun dagelijkse routines gehaald en dat is best lastig. Ik probeer echt een vraagbaak te zijn en help hen met het wennen aan hun gezamenlijke vakantie. Die moet vooral gezellig en zoveel mogelijk onbezorgd zijn. Ik ondersteun hen zoveel mogelijk bij het loslaten van hun grote problemen. Ik merk dat ze dat op prijs stellen.



Ik had ook nog een andere vrijetijdsbesteding: lange afstand wandelen. Ik ben 25 jaar voorzitter van de avondvierdaagse geweest en liep naast de Vierdaagse van Nijmegen talloze andere tochten. Maar toen ik oud en stram werd, hield ik die jonge gasten niet meer bij. Ik wilde nog één keer iets gekks doen en toen zei mijn vrouw: ‘waarom loop je niet naar Santiago?’. Ik vond het een mooi idee en zag bovendien kans een combinatie te maken met stichting Gaandeweg door sponsors voor de tocht te zoeken.

Op mijn 60^e naar Santiago vond ik een hele uitdaging. En mijn jongere zus Heleen ook. Dus zijn we samen gegaan. Toch kun je je niet voorstellen wat dat in de praktijk betekent. Met 8 kilo op je rug door die bergen heen. We begonnen vorig jaar op 7 mei aan de voet van de Pyreneeën in St. Jean Pied-de-Port. Het was vreselijk weer en er kwam geen eind aan die berghellingen. Iedere keer dachten we dat we er waren en dan bleek de weg nog verder omhoog te gaan.

En toen we daar doorheen waren, dacht ik: ‘nu wordt het genieten’. Dat beeld had ik van Spanje. Maar niks van dat alles. Het bleef regenen en sneeuwen en die paden werden steeds modderiger en onze schoenen steeds zwaarder. In het begin liepen we 35 à 40 kilometer per dag. Later haalden we dat niet meer. Werd het hooguit 25 kilometer. We stonden ‘s ochtends om 6.00 uur op en om 6.30 uur vertrokken we. Om 14.00 uur gingen we een plaatsje zoeken in één van de herbergen.

Die herbergen waren een ervaring op zich zelf. Je sliep vaak met zo’n 60/70 man in een grote zaal en in veel gevallen was er slechts koud water. Dat was echt





afzien. Het eten daarentegen was een feest. We zaten aan lange tafels waar we voor € 8,- het pelgrimsmenu kregen geserveerd. De sfeer was geweldig. Er bestaat zo'n enorme saamhorigheid onder elkaar. Je komt in dat dagritme vaak dezelfde mensen tegen en die ontmoet je dan weer in de herberg. Er werden ook leuke dingen georganiseerd en dan vergeet je vanzelf de uitputtingslag waar je mee bezig bent.

Heleen en ik zijn steeds bij elkaar gebleven. Dat ging goed en dan komt het moment van de verlossing: Santiago de Compostela! Dat is zo fantastisch, wanneer je die stad in de verte in volle glorie ziet liggen. We kwamen om 9.00 uur aan en gingen meteen ons getuigschrift halen in het straatje naast de kathedraal. Om 11.00 uur begint dan de mis. Nu ben ik helemaal niet katholiek, maar dit was zo indrukwekkend: met 900 pelgrims bij elkaar na een maand ontberingen en afzien. De sfeer was fantastisch en op het moment dat de urn van St. Jacob naar beneden kwam met al die wierook, was ik echt heel emotioneel.

En dan een raar moment: het zit er op. Je blijft nog een nacht, neemt afscheid van iedereen en de volgende dag sta je op Schiphol. We zijn naar huis gegaan en op Schiphol wachtte ons een enorme verrassing. Allemaal familie en vrienden als een echt ontvangstcomité met grote spandoeken. Ik werd er verlegen van.

We hebben met onze tocht ook nog iets kunnen betekenen voor de vakantiehuizen van Thuredrith en voor de gezinnen van Gaandeweg. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee. Nu kunnen de vakantiehuizen worden gerenoveerd en van nieuwe meubels worden voorzien.

Onze sponsors hebben ruim € 7.200,- bij elkaar gebracht. Al met al was het één van de mooiste ervaringen van mijn leven. Mijn vrouw had gelijk: 'doe iets gek!'. Dat hebben we gedaan en die ervaring neemt niemand je meer af."



Bertine en Alex van Hooff zoeken de balans



De familie Van Hooff heeft een lange geschiedenis met Gaandeweg. Vader Antoon werd kort na de oprichting van de stichting lid van het Comité van Aanbeveling. Na zijn overlijden heeft zoon Alex zijn plaats ingenomen. Alex vormt met zijn vrouw Bertine de tweehoofdige directie van de prachtige dierentuin Burgers'Zoo. Moeder Greet van Hooff adviseert hen.

Vorig jaar boden zij Gaandeweg de gelegenheid om het 25-jarig bestaan uitgebreid te vieren. Iets wat vader Antoon en moeder Greet ook al hadden gedaan bij het 15-jarig bestaan. Een uitstekende aanleiding om Alex en Bertine beter te leren kennen. Wat drijft hen en waarom ondersteunen zij Gaandeweg zo actief?

Alex: "Ik denk dat de band tussen Gaandeweg en Burgers'Zoo een heel natuurlijke is. Wij zijn een echt familiebedrijf en Gaandeweg straalt dat ook uit. Het is een kleine, zeer op kwaliteit gerichte organisatie met een minimale overhead. Er achter zit een geweldig netwerk van heel bijzondere mensen. Ook de betrokkenheid van de academische ziekenhuizen biedt een buitengewoon stevig fundament."

Bertine onderschrijft dit geheel en wijst op het belang van familiesfeer, warmte en kleinschaligheid. "Wij interviewen op het moment al onze medewerkers en vragen hun naar de richting die wij met elkaar op moeten gaan. Het is een heel mooi proces, dat moet uitmonden in 5 centrale normen en waarden, een missiestatement en een nieuwe huisstijl. Wij hopen daarmee in te spelen op de veranderende samenleving. Maar één ding is zeker: we blijven wie we zijn. Een bedrijf, waarin samenwerking, collegialiteit en samenhang centraal staan."

Alex vult aan: "Het is best lastig om die balans te bewaken. Bij Gaandeweg gaan natuurlijk ook wel eens stemmen op om het anders te gaan doen. Of het doel nog past bij deze tijd. Wij zijn er van overtuigd, dat er juist in hectische perioden een grote behoefte blijft aan een lager tempo in een veilige en rustige omgeving. En dat biedt Gaandeweg. Ook als de generatie van de oprichters het stokje wil overdragen, zullen er weer genoeg betrokken mensen zijn die deze overtuiging delen. Dat is een diepgeworteld gevoel in onze samenleving. Heel veel mensen helpen graag andere mensen, zeker in een kleinschalige opzet met een zeer persoonlijke benadering."

Het uitgangspunt van Gaandeweg, gezinnen met een kind met kanker een onbezorgde vakantie bieden, brengen zij jaarlijks in dezelfde sfeer met andere dierentuinen in praktijk. Dat is de 'Dreamnight at the Zoo', een avond speciaal voor chronisch zieke en gehandicapte kinderen en hun families. Ook daar die bijzondere ontspannen sfeer voor gezinnen die een stressvol bestaan leiden. Het is een zeer druk bezocht evenement, waar de kinderen vol spanning naar uitkijken. De dierentuin is één avond helemaal hun park. De reacties zijn roerend. Burgers'Zoo is er voor het hele gezin. Op zulke avonden is dat extra helder.

Alex en Bertine houden van hun bedrijf, van hun unieke park. Zij realiseren zich terdege, dat stilstand ook in hun organisatie achteruitgang betekent. Hard werken, goed communiceren met bezoekers en medewerkers en een grote belangstelling voor de natuur houden Burgers'Zoo vitaal. Die kenmerken zien zij ook terug bij Gaandeweg en daarom hebben zij er groot respect voor. "Blijf vooral je zelf en laat je niet verleiden tot te veel bureaucratisch gedrag. De kracht van kleine, flexibele organisaties moet je juist koesteren!"

Relaas van een kankerpatiëntje

Laura van de Berg

Lars Wolf



"Als ervaringsdeskundige wil ik graag iets vertellen over de periode dat ik voor mijn leukemie ben behandeld.

In eerste instantie is natuurlijk de periode van de 2 jaar durende behandeling vreselijk lang. Al helemaal als je 13 bent en je eigenlijk veel leuke dingen met vriendinnen wilt doen.

Deze 2 jaar staan dan in het teken van veel te veel ziekenhuisbezoeken, waarvan het natuurlijk duidelijk was dat zonder deze bezoeken en eindeloze chemo's het leven voor mij zou eindigen. Dat wilde ik natuurlijk ook weer niet.

Helaas kreeg ik een allergische reactie op 1 van mijn chemo's, de vervangende chemo bleek 3 x per week te moeten worden toegediend. Dat was natuurlijk lastig om te combineren met school. Toen ik ziek werd zat ik in brugklas 2 havo/vwo en toen ik zo ziek werd had ik mij voorgenomen om later ook kinderoncoloog te worden. Ik moet echt zeggen dat ik – door de enorme hulp bij het studeren in het ziekenhuis en dankzij een fantastische vrijwilliger via school – inmiddels gewoon in vwo 4 ben beland. Vorig jaar juni zijn mijn chemo's geëindigd, ik heb een groot feest gegeven om het einde te vieren, want na 2 jaar in een achtbaan te hebben gezeten met veel verdrietige momenten was het tijd om alles af te sluiten en weer gewoon met het leven van een inmiddels 15 jarige door te gaan. En ik moet zeggen dat ondanks het feit dat er medicijnen waren die helaas mijn botten gedeeltelijk vernietigd hebben en ik dus niet zo lang kan lopen en staan, ik de draad weer lekker heb opgepakt. Ik ga uit, heb al weer een aardig staartje gekweekt, doe leuke dingen met vriendinnen en ben onlangs al weer mee op schoolreis naar Parijs geweest. Het gaat goed met mij en vooralsnog is de leukemie gelukkig niet terug gekomen.

Via Stichting Gaandeweg mocht ik samen met mijn zusje en ouders vorig jaar een weekje op een vakantiepark in Nederland vakantie vieren. Dat was echt fijn na 2 jaar niet weg te zijn geweest, of in ieder geval niet verder dan een straal van een uur van het Radboud ziekenhuis. Wij hebben heerlijk genoten van een weekje dobberen in het water en van het fijne huisje. Nogmaals hartelijk dank hiervoor, Gaandeweg!

Ik hoop dat jullie nog veel kinderen kunnen helpen om even hun kanker te vergeten en lekker met het gezin een zo zorgeloos mogelijk weekje te beleven."

Groetjes van Laura



"Hallo,

Bijna anderhalf jaar geleden had ik mijn laatste chemokuur en wat is er veel verschil met wie ik toen was. Ik ben nu 13 jaar, in augustus 2014 word ik 14 jaar, dan bijna brugklasser-af en gezond.

Ik voel me prima en fiets ook weer regelmatig. Wielrennen is mijn sport en ik heb alweer een aardige conditie opgebouwd. Voor mijn ziekte reed ik sprintwedstrijden, maar dat was eigenlijk niet zo mijn ding. Nu focus ik me op de lange afstanden en rijd ik ook onder andere op zondag een rit van rond de zeventig kilometer.

Op school gaat het ook goed, zoals het er nu voorstaat ga ik naar het tweede leerjaar. In eerste instantie heb ik de kinderen uit mijn klas niets over mijn kanker verteld want ik wilde dat ze me leerden kennen als Lars en niet als die zieke jongen. Toen ik het na een paar weken wel in de klas vertelde was het even stil en moest ik veel vragen beantwoorden. Gelukkig reageerden de kinderen verder goed en werd er alleen over gepraat als ik niet op school geweest was vanwege de drie maandelijkse controle.

Mijn ouders en ik proberen aan de leuke dingen te denken als we terugkijken op de ziekteperiode. Leuke dingen zoals de grapjes die mijn vader en ik maakten met de verpleging, het sinterklaasfeest, onze zonovergoten vakantie met Stichting Gaandeweg en mijn verhaal vertellen bij Harm Edens tijdens het jubileumfeest van de Stichting. Verder blijf ik me inzetten om geld in te zamelen voor de Kankerbestrijding en blijf ik aan de groepen mensen en kinderen vertellen over mijn ziekte en alles eromheen. Maar vooral over hoe goed het nu met me gaat!"

Lars Wolf

"Ziek en op vakantie? Timing is everything..."

Stichting Gaandeweg, wat is dat? *'Nou, dat is een stichting die al 25 jaar vakanties aanbiedt aan gezinnen die in dezelfde situatie zitten als jullie.'* O ja, en waar kun je naartoe dan? *'Op hun website vind je wat de mogelijkheden zijn. Je mag je voorkeur aangeven op het invulformulier wat we zullen opsturen. Er wordt dan snel contact met jullie opgenomen om de details door te geven. Vervolgens ga je naar de bewuste bestemming toe, je meldt je bij de receptie en dan is het genieten van vrijdag tot vrijdag. Helemaal gratis!'* Echt gratis? *'Ja absoluut...'*

Dit is een fragment van een gesprek dat mijn collega's en ik in de loop der jaren talloze keren hebben gevoerd. Elke keer weer moeten wij als maatschappelijk werker afhankelijk van de situatie afwegen wat het juiste moment is om mensen met een ziek gezinslid een vakantie week aan te bieden.

Zo sprak ik een vader van een tienerdochter met beenkanker. Het gezin, met vier dochters, had al een ongelooflijk zware tijd achter de rug. Een jaar daarvoor was moeder overleden en door de ziekte nu waren alle gezinsvakanties in één klap van de baan. Ook het jaarlijkse hoogtepunt, de skivakantie, leek mijlener verwijderd.

Vader keek mij vol verbazing aan toen ik hem het voorstel voor een korte gezinsvakantie deed. Maar na wat overtuigende woorden van mijn kant legden ze de volle agenda's van de gezinsleden naast elkaar en keken ze wat er tussen de kuren door te plannen was. Het lukte toch om op korte termijn een weekje weg te gaan. De eerste keer dat ik ze daarna weer zag zat er een stralende jongedame in bed. 'Heb je nog meer van zulke leuke dingen in de aanbieding?', vroeg ze. Vader vertelde dat hij er aanvankelijk niet veel voor voelde toen ik het aankaartte. Maar eenmaal in het vakantiepark vond hij het heerlijk; eindelijk was hij weer eens met zijn meiden alleen. Hoewel hij er erg tegenop had gezien was het een prachtige week geweest, met tijd voor elkaar en voor ieders zorgen en verdriet.

Keer op keer ontvangen we enthousiaste reacties, mede vanwege de simpele procedure die aan de vakanties vooraf gaat. In verband met de tijdsdruk van de behandelingen die de kinderen ondergaan is het bovendien van belang dat dingen snel geregeld kunnen worden. Je weet tenslotte niet hoe de situatie over een week, een maand of een half jaar is. Zaken snel en goed regelen, dát is de grote kracht van Stichting Gaandeweg.

Verder is er ook altijd aandacht voor de persoonlijke omstandigheden. Kortgeleden belde ik een moeder die haar zoon enkele weken daarvoor was kwijtgeraakt. Ik vertelde haar dat ze dit jaar nog een keer met het gezin een weekje naar Appelscha mocht. Ze juichte aan de telefoon van blijdschap. Vorige zomer waren ze daar met elkaar geweest, de laatste vakantie als compleet gezin. Fijn om de mooie herinneringen daaraan nog even op dezelfde plek op te halen... als verwerking. Want ook als het verdrietig afloopt, het gezin moet door.

Timing is everything...



Diet Veenstra

Medisch maatschappelijk werker
Beatrix Kinderziekenhuis UMC Groningen



Miria de Klerck en Koos Thijssen

"Samenwerking al 25 jaar prettig en inspirerend"

"De kracht van Stichting Gaandeweg"

In 1988 werd het 12-jarig meisje Monique uit Arnhem behandeld voor leukemie door professor dr Gerard de Vaan in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Van Monique werd een filmpje gemaakt over haar ziekte door een TV-ploeg met commentaar van Diewertje Blok. In die tijd was er nog niet zo veel publiciteit over kinderen en kanker als nu.



Door die televisieuitzending kwam men in actie voor kinderen met kanker. Diverse acties werden gestart om geld in te zamelen. In Arnhem besloot men een stichting op te richten om gezinnen met een kind met kanker een vakantie aan te bieden tijdens of na de behandelingen. Even een weekje weg met Gaandeweg! Professor dr De Vaan ondersteunde dit initiatief van harte en werd toen lid van het Comité van Aanbeveling van Gaandeweg en later ook professor dr Peter Hoogerbrugge. En zo ontstond er een band tussen Radboud en Gaandeweg.

Maatschappelijk werkers Koos Thijssen en Miria de Klerck van UMC Radboud: "Al 25 jaar is de samenwerking met de stichting prettig en inspirerend. Arda en Marjo zijn sinds jaar en dag onze contactpersonen en we kloppen nimmer tevergeefs bij hen aan. Het is heerlijk om te zien en te ervaren hoe blij onze gezinnen zijn met de vakanties die de stichting mogelijk maakt. Wat de gezinnen als heel fijn ervaren is, dat ze even weg kunnen zijn en ook los zijn van alles wat met het ziek zijn verbonden is; even niet in het ziekenhuis, even niet tussen andere zieke kinderen."

"Daarom is het fijn een week kosteloos met vakantie te kunnen gaan op het moment dat de situatie dat toelaat. Wij geven dan een inschrijfformulier mee dat het gezin dan zelf naar Gaandeweg stuurt. Hierna wordt in één van de door hen gewenste weken een passend park gekozen. Dit gaat in overleg met het gezin en is de grote meerwaarde van Stichting Gaandeweg."

"Veel dank, veel succes voor de toekomst en we hopen nog lang met de stichting op deze manier te kunnen samenwerken."

Miria de Klerck en Koos Thijssen
Medisch maatschappelijk werkers
Radboud UMC Nijmegen

Wat betekent Stichting Gaandeweg voor ouders met een kind met kanker?

Als maatschappelijk werker op de kinderoncologie/hematologieafdeling van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht doe ik al jarenlang een beroep op de Stichting Gaandeweg voor de gezinnen

waarvan een van de kinderen kanker heeft.

Als ouders te horen krijgen dat hun kind kanker heeft, staat hun wereld stil. Niets is meer belangrijk, alleen het gevecht voor de genezing van het kind. Een lange weg van intensieve behandeling volgt met frustraties, verdriet, maar ook met hoop.

In een gezin met een ernstig ziek kind is niet alleen de patiënt ziek. Het hele gezin heeft last van de ziekte en de behandeling. De ouders, maar ook de broertjes en zusjes. Een gezin wordt vaak overhoop gehaald doordat de andere kinderen naar oppasadressen moeten, soms langdurig moeten logeren en de ouders elkaar moeten afwisselen in het ziekenhuis. Wat is er mooier om dan, als de behandeling in een wat rustiger vaarwater is, met het hele gezin een week met vakantie te gaan? Een week samen zijn, genieten, even niet naar het ziekenhuis hoeven maar tijd voor elkaar hebben.

Juist in deze tijd waarin veel mensen minder te besteden hebben is Gaandeweg een uitkomst: een bijna gratis vakantie om even bij te tanken.

Een van de charmes van Gaandeweg is ook dat er altijd begrip is als de ziekte de afspraak in het honderd stuurt. Soms heeft een kind op het laatste moment koorts of zijn er onverwachte complicaties waardoor het opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Arda en Marjo hebben daar begrip voor en laten de ouders weten dat er, als alles weer in rustiger vaarwater is, een nieuwe afspraak gemaakt kan worden. Gaandeweg brengt een beetje verlichting voor de gezinnen die een zware weg hebben te gaan door de ziekte van hun kind.

Ik hoop dat de stichting nog heel lang haar nuttige werk zal blijven doen en dat ik nog veel gezinnen mag 'aanmelden' voor een weekje vrijheid.

Aletta de Jong
Medisch maatschappelijk werker
Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht



“Als ouders heb je levenslang bij het overlijden van je kind” zegt Peter Stapper uit Apeldoorn. Twintig jaar geleden op Hemelvaartsdag 20 mei 1993 overleed dochter Ilona aan botkanker, ze was toen bijna 13 jaar. Ilona zou dit jaar (2013) 33 jaar zijn geworden, als de slopende ziekte haar niet op zo’n jeugdige leeftijd in zijn greep had gekregen.

Ilona begon plotseling met één been te ‘manken’. Het leek oorspronkelijk een onschuldige groeipijn, maar na een grondig onderzoek na driekwart jaar werd de aardbodem onder ons weggeslagen: het bleek botkanker in haar rechterheup te zijn. Voor het gezin Stapper was dit een enorme dreun, om maar te zwijgen over Ilona zelf. Nee, ze heeft haar noodlot nooit kunnen accepteren. Peter en zijn gezin moesten tweeënhalf jaar toekijken hoe de lichamelijke gesteldheid van hun oudste dochter verslechterde. Het werd duidelijk dat er geen genezing meer mogelijk was en op Hemelvaartsdag kwam het onvermijdelijke einde aan haar vechtlust.

Oprichting van Stichting Ilona Apeldoorn

Nadat de familie hoorde dat er niets meer aan te doen leek en Ilona aangaf door te willen gaan om het leven te behouden, ging haar vader Peter op zoek naar een medicijn dat misschien nog kon baten. Hij vond het geneesmiddel in Amerika, maar de familie kon die hoge kosten niet dragen. Dit was de directe aanleiding voor Peter om de stichting Ilona Apeldoorn op te starten. Ilona zelf heeft nog enkele maanden deze medicijnen kunnen gebruiken op kosten van de Stichting, totdat ze plotseling overleed op Hemelvaartsdag. Als je kind overlijdt, heb je als ouders immers levenslang.

Peter Stapper is doorgegaan met zijn Stichting. En hij liet zich bepaald niet onbetuigd in zijn streven om er aandacht voor te genereren: “Ik zocht hulp bij alle mogelijke media: kranten, radio en televisie. Ik ben bij Jos Brink, Catherina Keyl en anderen in hun programma geweest. Bedrijven en particulieren waren de Stichting goed gezind en met het binnengekomen geld hebben we de benodigde behandelingen en medicijnen voor Ilona en later voor andere zieke kinderen kunnen financieren.”

De Stichting Ilona heeft zich twintig jaar vol overgave ingezet voor ernstig zieke kinderen en op het moment dat Peter Stapper het besluit tot opheffing nam, besloot hij ook dat het restbedrag moest gaan naar een identieke Stichting. Die vond hij bij stichting Gaandeweg uit Arnhem, dat precies in 2013 het 25-jarig jubileum viert. Heel belangrijk vind ik dat deze Stichting, net als wij, het beschikbare geld rechtstreeks gebruikt waarvoor het bedoeld is. Gaandeweg drijft ook op vrijwilligers en biedt gezinnen met een ernstig ziek kind een week vakantie aan. Even een paar dagen de spanning en zorg van alledag een beetje vergeten.

Post!



De zelfgemaakte 3D-kaarten van mevrouw Ligteringen

Lieve mensen van Stichting Gaandeweg,

Bedankt dat we een weekje naar Landal Stroombroek mochten. We hebben het allemaal naar onze zin gehad, we hebben gezwommen, we zijn naar Megapret geweest, we zijn ook naar het Openbaarvervoermuseum geweest, we hebben mee gedaan met de speurtocht, we zijn ook naar Duitsland geweest maar daar was het niet zo leuk dus hebben we alleen even bij de Rijn gekeken, en zijn daarna meteen terug naar het vakantiehuisje gegaan. We zijn ook nog op de pannenkoekenboot geweest om een pannenkoek te eten, en we hebben nog veel andere dingen gedaan, teveel om op te noemen.

Met vriendelijke groet
van Daniël, Ruben, Miriam en René

2013 was voor ons een heel mooi heilig jaar
Naiara was 6 maal naar ze heeft dat ze
rehabilitatie had en ze veel gebuurt
Ons mooie moment was de week in Landal
Stroombroek wij zijn jullie daar heel dankbaar voor!
Op 10-11-2014 dat het en mooi en gezond jaar
mijn worden succes met jullie voor!
Els Juper! Anja
ouders van Naiara Liesbeth van der Kooij

Briefje van de ouders van Naiara

Geconsolideerde balans per 31 december 2013

(Na resultaatbestemming)

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Activa		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	9.455	13.434
Inventaris	–	2.059
	9.455	15.493
Financiële vaste activa		
Overige effecten	647.751	624.170
Overige vorderingen	1.893	2.696
	649.644	626.866
Vlottende activa		
Vorderingen		
Overige vorderingen	17.821	63.245
Liquide middelen	485.632	395.003
	1.162.552	1.100.607
Passiva		
Groepsvermogen	1.155.304	1.094.336
Kortlopende schulden		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	310	261
Overige schulden en overlopende passiva	6.938	6.010
	7.248	6.271
	1.162.552	1.100.607

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013

	2013	2012
	€	€
Resultaat uit fondsenwerving	108.724	72.863
Uitgaven voor doelstelling	– 50.064	– 89.122
	58.660	– 16.259
Personeelskosten	18.401	18.214
Afschrijvingen	6.038	6.035
Overige bedrijfskosten	19.501	17.677
Som der bedrijfslasten	43.940	41.926
Bedrijfsresultaat	14.720	– 58.185
Opbrengst effecten	46.907	48.402
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	–	1.104
Rentelasten en soortgelijke kosten	– 658	– 556
Financiële baten en lasten	46.249	48.950
Exploitatieresultaat	60.969	– 9.235

bezoekadres Pascalweg 2
6662 NX Elst (Gld.)
postbus Postbus 97
6660 AB Elst (Gld.)
telefoon 0481-463534
fax 0481-464816
e-mail elst@jonglaan.nl
internet www.jonglaan.nl

1.1 Beoordelingsverklaring

Aan: het bestuur van Stichting Gaandeweg

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Gaandeweg te Arnhem beoordeeld. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de vennootschap en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Gaandeweg per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Elst, 10 juni 2014

de Jong & Laan accountants belastingadviseurs

H.B. Revenberg AA



Comité van Aanbeveling

drs. P.J.G. Baselaar	<i>oud-regiodirecteur De Nederlandsche Bank</i>
drs. H.M.M. Berg	<i>college van bestuur OSG</i>
prof. dr. E.S.J.M. de Bont	<i>hoofd onderafdeling kinderoncologie/hematologie UMCG</i>
prof. dr. H.N. Caron	<i>kinderoncoloog hoofd kinderoncologie Emma kinderziekenhuis AMC</i>
C.G.A. Cornielje	<i>commissaris van de Koning in Gelderland</i>
ir. M.M.U. van Dis	<i>oud-voorzitter Raad van Bestuur Arcadis N.V. Arnhem</i>
drs. A.P.J.M. van Hooff	<i>directeur Burgers'Zoo</i>
prof. dr. P. M. Hoogerbrugge	<i>kinderarts hematoloog oncoloog UMC St. Radboud</i>
P.C. Krikke	<i>burgemeester van Arnhem tot 1 juli 2013</i>
H.J. Kaiser	<i>burgemeester van Arnhem per 1 juli 2013</i>
drs. M.C. Naafs-Wilstra	<i>directeur Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker</i>
H.B. Ramautar	<i>zelfstandig management consultant</i>
dr. G.A.M. de Vaan	<i>voormalig hoofd kinderoncologie UMC St. Radboud</i>

Bestuur

mr. A.A. de Vries	<i>voorzitter</i>
mw C.F. Chaillet-Gunning	<i>secretaris</i>
W.H.M. Hoksbergen	<i>penningmeester</i>
mw mr. G.H.M. Seijffardt-Schoot	<i>2^e secretaris</i>
mw F.M. Loos	<i>lid public relations</i>
mw C.J.M. van den Ende-Zwinkels	<i>lid</i>

Kantoormedewerkers

mw M.J.I. Baselaar-Schröder	<i>bureaucoördinator</i>
mw A.B. Woltersom-Zier	

Ambassadeurs

mw O.A.D. Commandeur	<i>oud atlete, omroep Max, Nederland in Beweging, vitaliteitscoach</i>
R.F.J. van den Elsen	<i>interim manager</i>
mw A. van Grunsven	<i>dressuurrijdster</i>
E.J. van Hamersveld	<i>financieel adviseur Assuflex VHG</i>
mw N. Hellingman	<i>voormalig onderwijzeres</i>
W.G.M. Hendriksen	<i>bestuurslid Stichting Bergh in het Zadel</i>
A. Jessayan	<i>directeur evenementenbureau House of Events</i>
A.J.N. de Jong	<i>head of Global Security Anthos Amsterdam</i>
M. Molenaar	<i>coördinator vieringen Recreatie Centra Nederland</i>
mr. E.H. Pijnacker Hordijk	<i>advocaat/partner De Brauw Blackstone Westbroek</i>
mw L. Roetert-Lageman	<i>voormalig secretaris bestuur Stichting Gaandeweg</i>
W.J. Roodzant	<i>directeur Bite-a-Bag BV</i>
B.D. Schot	<i>voorzitter Stichting vakantiehuis Thuredriht</i>
drs. N. Taselaar	<i>directeur ROSTRA Congrescommunicatie</i>
mw drs. M.G.L.B. Vincent	<i>directeur bedrijfsvoering gemeente Overbetuwe</i>
E.H. Willems	<i>algemeen directeur De Rendtmeesters Vermogensbeheer</i>
A.P. Wout	<i>verzuimmanager Verzuim Solutions</i>

Colofon

Productie:



Klaas Taselaar

Beeklaan 414
2562 BJ Den Haag
T (070) 364 87 03
F (070) 356 28 78
k.taselaar@rostra.nl
www.rostra.nl

Vormgeving:



G van Leyden

Tulpentuin 319
2272 EH Voorburg
06 555 240 15
g@ontwerpid.nl
www.ontwerpid.nl

Drukwerk:



Nico Vink

Zichtenburglaan 13
2544 EA Den Haag
070 366 15 48
info@morgenstond.nl
www.morgenstond.nl





Secretariaat:
Kronenburgsingel 60
6831 GX Arnhem
Postbus 30059
6803 AB Arnhem
Telefoon: 026-3511272
Fax: 026-4950604

info@gaandeweg.nl
www.gaandeweg.nl

KvK Arnhem 41050180
NL55 ABNA 0535 0603 00

